



OP ONTDEKKINGSTOCHT MET DE FAMILIE

Kapel Saint-Hubert in Herlinval

Echt of nagemaakt?

Op het altaar staat een oud beeld van de Maagd Maria en Jezus, gemaakt door een in de regio bekende beeldhouwer. Het is precies hetzelfde beeld als in de kerk van het naburige dorp Ortho. Één ervan is de echte (de authentieke), de andere is een kopie (geschilderd gietwerk). Wat denk je, is deze de oude?

De beelden van de Maître de Waha zien er een beetje onbeholpen uit, maar hun gezichtsuitdrukking is vaak zeer ontroerend.



T	J	M	I	R	E
F	S	A	T		
O	B	K	E		



Identiteitscontrole

Drie bebaarde heiligen waken al eeuwenlang over deze kleine kapel. Onder hen bevindt zich ook sint Hubertus. Om hem te herkennen, hoef je alleen maar te weten welke objecten hij bij zich heeft. Zet de letters in de juiste volgorde om ze te vinden.



Je eigen schild

Het is de ritmeester, de edele heer Jean de Herlival, die de kapel bijna 500 jaar geleden liet bouwen. De steen van zijn graf, geplaatst op de muur, toont de negen schilden (wapenschilden) van het gebied waar hij regeerde.

Als je goed kijkt vind je vijf van deze wapenschilden op een andere grafsteen in de kapel. Herken je ze?



Teken een schild dat je in die tijd graag had willen dragen: