



OP ONTDEKKINGSTOCHT MET DE FAMILIE

Kerk Saint-Martin in Marcourt

De ridder Grégoire de Masbourg, wiens graf zich op de begraafplaats bevindt, had een behoorlijk harnas, met zijn vizierhelm en zijn lange zwaard. Dat komt omdat 450 jaar geleden gewapende conflicten hier veel voorkwamen... Als je goed kijkt naar de kerktoren, dan zul je zien dat deze werd gebruikt als een versterkte toren voor de inwoners van het dorp.



Een zeer oude biechtstoel

Als je de kerk binnenkomt vind je aan de linkerkant een merkwaardig meubelstuk met een fauteuil in het midden en twee treden om te knielen aan de zijkanten... Hier kwamen christenen die vergeven wilden worden voor hun zonden in vertrouwen bij de priester, die achter een klein houten venster zat. Als je goed kijkt zie je tussen de hoofden van de engelen de datum waarop deze "biechtstoel" werd gemaakt:

Het marmer van deze streek zijn rode, zwarte of grijze gepolijste stenen, doorkruist met prachtige witte aders.

Echt marmer of nep marmer

Men vond het leuk om kerken te versieren met diverse soorten marmer. Bewonder bijvoorbeeld de centrale gang en de achterkant van de kerk. Omdat het materiaal duur en moeilijk te bewerken is, hebben zeer bekwame schilders het uiterlijk van het marmer vaak nagebootst op houten constructies. Er zijn vele voorbeelden hiervan rond het altaar. Kun je ze herkennen?

Een gecodeerde inscriptie

Boven het altaar, helemaal achterin de kerk, staat een merkwaardige Latijnse inscriptie. Sommige letters zijn groter dan de andere... Dit zijn Romeinse cijfers die bij elkaar opgeteld de datum van de bouw van het altaar vormen. Deze gecodeerde teksten worden "chronogrammen" genoemd. Schrijf je geboortjaar in Romeinse cijfers met behulp van de tabel hiernaast:

Romeins cijfer	Waarde
M	1000
D	500
C	100
L	50
X	10
V	5
I	1