



OP ONTDEKKINGSTOCHT MET DE FAMILIE

Kerk Saints Pierre-et-Paul in Dochamps

Zoveel soorten...

Er was een tijd dat er veel tot de heiligen gebeden werd. Daarom zijn er zoveel van hen afgebeeld op de muren van de kerk. Alles in reliëf gesneden op prachtige houten panelen. Dat is niet verwonderlijk want ze zijn ontworpen door iemand die medailles graveerde! Als je om je heen kijkt, dan zul je zien dat er een heilige voor je staat, de enige die je aankijkt.

Wat is haar naam?

- Sint Goedele
- Sint Walburga
- Sint Cecilia



Sint Petrus is belangrijk in deze kerk: hij is de patroonheilige. Als je omhoog kijkt dan zie je een beeltenis van hem op het plafond. De heilige is er afgebeeld met de twee sleutels van het Paradijs en een drievoudige kroon. Vind het standbeeld van sint Petrus in de kerk: hij houdt het pauselijk kruis met de drie horizontale balken vast.

Duizend jaar geschiedenis!

Er staat al duizend jaar een kerk op deze plek. Het is door oorlogen meerdere malen verwoest en opnieuw weer opgebouwd. Als je goed naar de klokkentoren kijkt, dan zul je zien dat het lijkt op een echte verdedigingstoren. De datum van de herbouw is gegraveerd boven de kleine deur:

- 1644
- 1698
- 1703

Teken een glas-in-loodvenster

De vensters van deze kerk zijn een beetje kaal, toch? Kun je een gekleurd glas-in-loodvenster tekenen om het te verfraaien?

